

Μνήμη

Ο Χρήστος Γαρμπιδάκης, στα πλαίσια του Μουσικού Φεστιβάλ Χανίων, παρουσιάζει για δεύτερη φορά την παράσταση Μνήμη, έναν κύκλο δεκαπέντε κομματιών του σε ποίηση Ελένης Μαρινάκη, Λεωνίδα Κακάρογλου, Κώστα Κουτσουρέλη, Γιώργου Κτιστάκη, Γιάννη Καρτεράκη, Ειρήνης Λαγουδάκη και του ιδίου, καθώς και τέσσερα ορχηστρικά έργα από τα προσωπικά του άλμπουμ.

Ερμηνεία: Χρήστος Γαρμπιδάκης (laptop, πιάνο, τραγούδι, απαγγελία και φωνητικά) και Αφροδίτη Στρατή (τραγούδι, απαγγελία και φωνητικά).

Συνολική διάρκεια, περίπου 60'.

Περισσότερες πληροφορίες: <https://www.chaniamusicfestival.com/garmpidakis>

Σε όσους έφυγαν, αλλά εξακολουθούν να είναι μαζί μας μέσω της μνήμης: ιδιαίτερα στον Γιάννη και στον Κώστα που έφυγαν τη φετινή χρονιά. Αλλά και σε όλους όσους χάνουν σταδιακά τη μνήμη τους: ιδιαίτερα στη Βασιλική..

01 Mnimi (instrumental)

Μουσική - Ερμηνεία: Χρήστος
Γαρμπιδάκης
Album: Christos Garmpidakis Dergar
“Automnsunshine Epigramma EP”, ©
2020

02 Άτιτλο

Κάθε βράδυ
δένω τις πληγές μου
με όνειρα

Κάθε βράδυ
πετάω το τόπι της
μητέρας στην θάλασσα

να το πιάσει η νύχτα
να ξημερώσει

Ποίηση: Ελένη Μαρινάκη © 1990
Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης ©
2024
Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή

03 Δημοτικό 1

Όλο και κάτι λιγοστεύει κάθε μέρα
οι ώρες κλέβουν δευτερόλεπτα στο ζύγι
περνώ και μου φωνάζεις πως νυχτώνει.

Μα τώρα δεν κοιτάζαμε τον ήλιο;
Δεν είχαμε στρωμένο το τραπέζι;

Μόνο ο δρόμος που επήρες μεγαλώνει
κοιτάξεις πέρα και δε σε γνωρίζω.
Άλλα τα ρούχα που φορούσες
κι άλλα ετούτα
τα κόκκινα κρινάκια τα κρυμμένα.

Ανθούς πετάς και τους μαζεύω
όλη νύχτα
τη μέρα τριαντάφυλλα τους κάνω
να βρεις να κόψεις να γεμίσεις
το σκοτάδι.

Ποίηση: Ελένη Μαρινάκη © 1999
Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης ©
2024
Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή

04 Μαύρο Πλισέ

Ονειρεύτηκα
Ένα ταξίδι μαζί σου
Εσύ θα φοράς
Το μαύρο πλισέ φουστάνι
Και τα μαλλιά σου θα τα σηκώνει ο
αέρας

Θα σου δείξω
Την υγρασία της νύχτας
Που υπολογίζει
Τις λεπτομέρειες
Ενός παιχνιδιού που χάθηκε

Μεταξύ ονείρου μου
Και ονείρου σου
Θα συναντηθούμε

Ποίηση: Λεωνίδας Κακάρογλου ©
Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης ©
2024
Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή - Χρήστος
Γαρμπιδάκης

05 Επίγραμμα

Η νύχτα δεν τελειώνει
Ξεκουράζεται στα μάτια σου
Κι ύστερα σκαρφαλώνει στην άνοιξη

Ποίηση: Λεωνίδας Κακάρογλου ©,
Εστία, 2014, Ποιητική συλλογή
“Μνήμη Σχεδόν Πλήρης
Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης
Album: Christos Garmpidakis Dergar
“Automnsunshine Epigramma EP”, ©
2020
Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή - Χρήστος
Γαρμπιδάκης

06 Καημός

Ήσυχη θα ‘σαι
Άμα σε πλησιάζω
Είπ’ ο καημός στη νύχτα
Και κρυστάλιασε τ’ αστέρια της

Ποίηση: Λεωνίδας Κακάρογλου ©,
Εστία, 2014, Ποιητική συλλογή
“Μνήμη Σχεδόν Πλήρης
Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης
Album: Christos Garmpidakis Dergar
“Automnsunshine Epigramma EP”, ©
2020
Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή - Χρήστος
Γαρμπιδάκης

07 ε γ ρ ή γ ο ρ σ η

Εἶναι τῆς νύχτας ἡ καρδιά ἀπὸ σκέψη.
Οἱ λέξεις καὶ τὰ πράγματα, ἡ ὥρα
καὶ ἡ στιγμή, αὐτὰ ποὺ ἔχεις πιστέψει

ἢ ἔχεις ἀρνηθεῖ – τὸ πρῖν, τὸ τώρα,
τὸ μετὰ, τὴ μοναξιά ἢ τὸ πλῆθος,
τὸ σπίτι ἢ τὴν ξενιτιά... Ὅλα δῶρα

κι ἄς τὰ σπατάλησες ἐσὺ ὡς συνήθως.
Ἐμπρὸς σου μυρμηγκιάζουν μύριοι
ἴσκιοι,
εἰδῶλα, εἰκόνες ποὺ ἔχουν γίνε μῦθος,

καινούργια πάλι ἡ ἀνατολή σὲ βρίσκει,
μὰ ἐσὺ τὴ βρίσκεις πιὸ παλιός. Δές !
ἄκου !
γελάει μαζί σου, γάργαρα παιδίσκη...

Θυμώνεις τάχα, ὀργίζεσαι ; Τοῦ κάκου!
Σὰν κούκλα σ' ἔχει καὶ σὲ περιπαίζει,
τὴ μάσκα ὁ χρόνος δὲν φοράει τοῦ
δράκου,

ὁ χρόνος εἶναι ἓνα παιδί, ποὺ παίζει.
Κι ἐσὺ τοῦ χρόνου εἶσαι τὸ παιχνίδι
— αὐτὸ τὸ βάζο, ἄς ποῦμε, στὸ τραπέζι

ποὺ βάφεται τριανταφυλλί... Καὶ ἤδη
μάτια χιλιάδες τὸ κοιτοῦν, κοιτάξου !
τὸ φῶς σὲ γλείφει σὰν γιγάντιο φίδι,

ὁ οὐρανὸς σὲ διεκδικεῖ, φυλάξου,
βιάσου μὴ χάσεις τοῦ φωτὸς τὴ στέψη !
Βαθιὰ στῆς νύχτας τὴν καρδιά
χαράξου,

εἶναι τῆς νύχτας ἡ καρδιά ἀπὸ σκέψη.

Ποίηση: Κώστας Κουτσουρέλης, ἀπὸ τὸ βιβλίο “Νύχτα, Ἐκδόσεις Κίχλη,
© Ἀθήνα 2017

Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης © 2024

Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή

08 έ γ ε ρ σ η

ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ η καρδιά από
μάτια,
μάτια πελάγη που βογγούν ολοένα,
μάτια κουπιά, πηδάλια μάτια, ξάρτια,

κύματα μάτια, μάτια πεπρωμένα,
μάτια που τρέμουν, όρκοι στον αέρα,
μέλλοντα μάτια, μάτια περασμένα,

μάτια φτερά απλωμένα πέρα ως πέρα,
μάτια σημάδια, υφάδια, αβέβαια χάδια,
ρόδα κι αγκάθια που κεντούν τη μέρα,

μάτια βαθιά, μάτια καρφιά, πηγάδια,
βλέμματα αλφάδια, και σταθμά και
μέτρα,
μάτια ρολόγια με φωνή κικκάδια,

μάτια ριζώματα που οργούν στην
πέτρα,
μάτια σειρήνες, κάμες της σαγήνης,
βλέφαρα βέλη από σκληρή φαρέτρα,

μάτια του σάλου, μάτια της γαλήνης,
μάτια στυφοί καρποί, της πίκρας κίτρα,
μάτια του αχού, του γέλιου, της
οδύνης,

μάτια μια λάβα μες στις γης τη χύτρα,
μάτια που τ' Άλλο και τ' Αλλού όλο
δρέπουν,
μάτια του εμβρύου που αγρυπνούν στη
μήτρα,

μάτια που ανοίγουν, μάτια που όντως
βλέπουν,
το φως - της χάρης, της χαράς κειμήλιο,
που όλα τα σκέπουν, που τα πάντα
διέπουν,

μάτια της νύχτας που γεννάει τον ήλιο.

Ποίηση: Κώστας Κουτσουρέλης, από το βιβλίο “Νύχτα, Έκδόσεις Κίχλη,
© Αθήνα 2017

Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης © 2024

Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή - Χρήστος Γαρμπιδάκης

09 Άτιτλο

Είναι μια γαλάζια σύλληψη
απαλλαγμένη απ' την εικόνα του
θανάτου της

Μια μποτίλια κυανών αστερισμών
δοσμένη ολάκερη στις εμπνευσμένες
τύχες των ανέμων

Όταν οι μετέωροι παλμοί του βίου της
αναπαύονται στο

φύλλωμα της νύχτας

Χιλιάδες νιφάδες μοναξιάς ανθίζουνε
τις όχθες του ονείρου

Ποίηση: Γιώργος Κτιστάκης ©

Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης ©
2024

Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή - Χρήστος
Γαρμπιδάκης

10 Επιστρέφω

Στο κελάηδημα των μυθικών πουλιών

Και στις χρυσές κλωστές των άστρων

Επιστρέφω

Ηχηρός σαν αλήθεια

Αιώνίως γυρνώντας

Κάτω απ' την ίδια αρκτική νυχτιά

Ποίηση: Γιώργος Κτιστάκης

Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης ©
2024

Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή - Χρήστος
Γαρμπιδάκης

11 Τρεις Άγγελοι

Τρεις άγγελοι μου χτυπούν
την πόρτα.

-Ποιον ουρανό να σε φιλέσω
σώμα;
-Την ελεύθερη πνοή του Έρωτα.
Του την έδωσα.

-Ποια γη να σε ταΐσω πνεύμα;
-Την αγάπη που σμιλεύεται
στον πόνο και εξεγείρεται
απ' το έδαφος.
Μ' αυτήν το έθρεψα.

-Ποιο άστρο να σου προσφέρω
ψυχή;
-Το φώς απ' τα μάτια σου.

Έτσι τυφλός
ταξιδεύω
στον κόσμο.

12 Αποτύπωμα

Ασπρόμαυρη φωτογραφία
Το κορίτσι προβάλλει μέσα απ' τα
κλαδιά

Σφυγμομετρώ το χρόνο,
με τη ρέουσα άμμο στα δάχτυλα

με ένα νεύμα
με ένα σκίρτημα
σχεδόν δειλά
σαν πρώτο φιλί ντροπαλά

Παρουσία σε τοπίο ερημικό
κλείνει στα μάτια του μπλε φως
ο άνθρωπος με την καρδιά στο μέτωπο

Η στάχτη δίνει την θέση της στην
πάχνη.
Στους λειμώνες με τους ασφόδελους
ξημερώνει.
Πίνω τη δροσιά από τα χείλη σου

13 Υδάτινος Ιχνηλάτης

Μαζεύω φως στη λίμνη να ξεδιψάσω
Το ελάφι πίνει από τα χέρια μου
Ο αέρας σέρνει τα φύλλα
Θρόισμα και αντανάκλαση
Το ελάφι χάθηκε στις φυλλωσιές

Ποίηση: Γιάννης Καρτεράκης ©
Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης © 2024
Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή - Χρήστος Γαρμπιδάκης

14 Άτιτλο

Μέλι με θρέφουν τα μάτια σου,
μέλι σου λείπει πάλι,
κι εγώ έξω απ' τα σκαλοπάτια σου
άνθη θα σου σκορπάω..
Μιας μέλισσας γλυκό πιοτό
θα θες να με κεράσεις,
από θυμάρι;
από ανθό;
ή από έλατο επάνω στο βουνό;

Ποίηση: Ειρήνη Λαγουδάκη ©
Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης ©
2024
Ερμηνεία: Αφροδίτη Στρατή - Χρήστος
Γαρμπιδάκης

15 Winterwarmth

Moons are drawing dream lanes
Around blue green fair lands
Yellow-green-blue kingfishers
Wondrous blessing their suns.

Mellow scent in the little woods
Of tall pines... then salt-cedars
rocky paths... thyme, samphire
In awe we muse the high seas!

Pale blue skies, timeless light,
flower sites, a heartfelt sigh
Oooh my dear rose of warmth,
remembered dream in Winterwarmth!

In Halcyon days of light and awe,
peaceful ways of Winterwarmth
We sing and pray for peace, for love
every day with Winterwarmth!

A smile, a hand on heart, we hold
grateful for sweet Winterwarmth
In summer then we still adore,
our precious friend the Winterwarmth!

16 The SpringPeace

As the sea pictured me in her serene,
waveless dances
As the winds neither banged a drum
nor triggered guitar angers,
As the birds sang their songs of love on
the soft green tree stages,
Around a diving sun the sky wrote his
wise words in numbers,
In zeros and ones in endless
combinations...

And she appeared in her whole beauty,
her divine presence:
The SpringPeace, our sweet, tranquil
friend, to quieten wrath and ire.
I played with joy her ambient tones on
the seawavetable,
To send a bottle at the kindest rivers in
all hearts

SpringPeace! SpringPeace!

On journeys, in hard times of war, of
fear and rampant ego,
The sea endows the SpringPeace
bottles to our joyless hearts
And from our hearts the message light
springs from our eyes as smile
That brings the SpringPeace in all souls
everywhere, now and aye!

SpringPeace! SpringPeace! My
SpringPeace!

17 Blue-green Paradise (instrumental)

Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης

Album: Christos Garmpidakis Dergar “Clear Seas and Other Dreams”, © 2020

Ερμηνεία: Χρήστος Γαρμπιδάκης

18 Within Pt. 1 (instrumental)

Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης, Album: Christos Garmpidakis Dergar “Within”, © 2017

Ερμηνεία: Χρήστος Γαρμπιδάκης

19 Adore the Sea (instrumental)

Μουσική: Χρήστος Γαρμπιδάκης, Album: Christos Garmpidakis Dergar “On(c)e”, © 2014

Ερμηνεία: Χρήστος Γαρμπιδάκης